

Uitgeverij Orthodox Logos





Stichting Orthodox Logos | Zandheugel 52 B | 4901 HW Oosterhout | Nederland
Telefoon Nummer: +31 (0) 162 796 519 | E-Mail: contact@orthodoxlogos.com | www.orthodoxlogos.com

Uitgeverij Orthodox Logos

In 2007 is Stichting Orthodox Logos, naast de internetboekhandel, gestart met een uitgeverij, met het doel het geschreven erfgoed van de (Oosters) Orthodox Kerk voor een breed publiek toegankelijk te maken in het Westen, en in het bijzonder in het Nederlandse taalgebied.

Uitgeverij Orthodox Logos probeert meer bekendheid te geven aan de Oosterse Orthodoxie in het Westen en doet dat “van binnenuit”, door middel van de uitgave en heruitgave van in het Nederlands vertaalde werken uit de bibliotheken der Orthodoxie (en ook in andere talen), of de heruitgave en uitgave van oorspronkelijke en nieuwe, eigentijdse werken in het Grieks, Russisch, Roemeens... Veel mensen in het Westen weten nauwelijks, of maar zijdelings, wat er bedoeld wordt met “Orthodoxie” (ook wel Oosters Orthodox Christendom genoemd) en de Kerken die daarmee verbonden zijn, hun denkwijze en leeftrant, liturgische vieringen, bijbellezing en vaderstudies, enz.

Uitgeverij Orthodox Logos streeft ernaar een in deze traditie geïnteresseerd, nieuw publiek – jong en oud, belesen en onbelesen, geschoold en ongeschoold – te bereiken.

De boeken die door Uitgeverij Orthodox Logos worden uitgegeven zijn bedoeld voor alle mensen die serieus op zoek zijn naar de ervaring en wetenschap van de geest, naar de praktijk en de theologie daarvan, d.w.z. naar de diepere wortels van het Christendom. Het is deze invalshoek van de Orthodoxie, die – zoals bekend, ontstaan en tot bloei gekomen in de vele kerken en kloosters van het Oosten (Palestina, Egypte, Syrië, Arabië), zich later ook verspreidde naar het Byzantijnse Rijk, het oude Rusland, Bulgarije en de andere Slavische landen, en naar bijvoorbeeld Georgië, Roemenie, Albanië – verrassenderwijs ook nu in de moderne tijd met een geheel eigen stem een duidelijk geprofileerde inbreng heeft in West Europa en Amerika, d.m.v. haar mystieke liturgische leven, ascetische en monastieke traditie.

De Orthodoxe benadering van het Christendom is in een onvoorstelbaar omvangrijke en rijke boekencultuur tot uitdrukking gebracht, aan het nageslacht doorgegeven en bewaard tot op de dag van vandaag, en wordt ook steeds weer opnieuw verwoord en te boek gesteld. Daarom wordt ook bijzondere aandacht gegeven aan de werken die voortvloeien uit de huidige geestelijke praktijk.

www.orthodoxlogos.com



Valentina Zander

Christus het nieuwe Paaslam

Over de diensten van de Heilige Week
en het Paasfeest in de Orthodoxe Katholieke Kerk

ISBN: 9781804841914

ISBN: 9781804842003

Aantal pagina's: 88

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

In Christus het nieuwe Paaslam verkent Valentina Zander de diepgaande verbinding tussen het Bijbelse Pascha en de vervulling ervan in Christus, het nieuwe Paaslam. Met zorg en helderheid legt Zander uit hoe Pascha, geworteld in het Oude Testament, zich onthult als de kern van het christelijke geloof. Dit werk biedt niet alleen een dieper begrip van de liturgische tradities van de vroege kerk, maar nodigt ook uit tot reflectie op de betekenis van Christus' offer en opstanding voor het hedendaagse leven.

Deze Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke werk Christ the New Passover is aangepast naar hedendaags Nederlands en voorzien van verklarende voetnoten. Het boek is daardoor toegankelijk voor een modern Nederlandse publiek.

Valentina Zander (1905–1997) was een invloedrijke theologe en auteur van orthodoxe oorsprong. Ze werd geboren in het Russische Keizerrijk en emigreerde tijdens de revolutie naar West-Europa. Haar werk richtte zich voornamelijk op de spiritualiteit en liturgie van de Orthodoxe Kerk. Haar geschriften blijven relevant voor orthodoxe gelovigen en degenen die meer over orthodoxe spiritualiteit te weten willen komen.

Een waardevol boek voor wie op zoek is naar theologische verdieping en een beter begrip wil krijgen van het Paasfeest in de Orthodoxe Katholieke Kerk.



De heilige John Maximovitch

De Orthodoxe Verering
van Maria 'De Theotokos'
(Kleurenditie)

ISBN: 9781804841785

Aantal pagina's: 62

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



Een correct begrip van Maria, de Moeder van God, is essentieel voor een correct begrip van Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God. Wanneer haar beeld vervormd wordt, wordt ook het beeld van haar Zoon vervormd.

Deze beknopte uiteenzetting behandelt de manier waarop de Orthodoxe Christelijke Kerk de Moeder van God door de eeuwen heen heeft vereerd, en van de belangrijkste dwalingen die deze verering hebben proberen te veranderen of te ondermijnen.

Dat zijn zowel oude ketterijen als de latere afwijkingen in het westerse christendom. Het vertelt duidelijk waarom de Maagd Maria werkelijk de Moeder van God genoemd moet worden en door alle generaties geëerd dient te worden, en waarom tegelijkertijd niet gezegd kan worden dat zij niet in staat is geweest om te zondigen, of beschouwd kan worden als een 'Medeverlosseres' samen met Jezus Christus, de enige Redder van de wereld.





Monnik Grégoire Krug

Notities van een Ikonenschilder

ISBN: 9781804841501

ISBN: 9781804841525

Aantal pagina's: 174

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

In een klein klooster ten zuidwesten van Parijs stierf op 12 juni 1969 één van de indrukwekkendste en meest originele ikonenschilders, de monnik Grégoire Krug op 61-jarige leeftijd. Georgij Ivanovitsj Krug, de latere Père Grégoire, werd geboren in Sint-Petersburg. Hij had een lutherse vader van Zweedse afkomst en een Russisch orthodoxe moeder.

In dit boek vindt u zijn biografie, opgetekend door de Oekraïens/Franse kunsthistorica Valentine Marcadé, gevolgd door de spirituele beschouwingen van Grégoire Krug bij de door hemzelf geschilderde ikonen. In 21 hoofdstukken beschrijft hij de theologische en spirituele achtergrond van verschillende ikonentypen, zoals de Christusikoon, de Moeder Gods en de feestikonen.

De monnik Grégoire Krug heeft in de 20e eeuw de ikonenschilderkunst een nieuwe glans gegeven. Door zijn grote kennis van het werk van de ikonenschilders uit het verleden heeft hij de ware bezieling teruggevonden door de nerveuze ernst van Theophanes de Griek te verbinden met de verlichting en de gratie van André Roeblov. Daarom zijn deze Notities, die na zijn dood werden teruggevonden en samengesteld door zijn zus Olga Krug, zo belangrijk. Ze getuigen van de diepe reflectie van de kunstenaar op zijn werk. Deze notities, afkomstig van een geniale schildermonnik, helpen ons op weg om beter door te dringen in de complexiteit van een kunstvorm die een van de meest subtiele uitdrukkingen van de menselijke geest blijft.

'Notities van een ikonenschilder' is een vertaling van dagboekfragmenten van de monnik Grégoire Krug. Uit het Russisch in het Frans vertaald door Jean-Claude Marcade en Valentine Marcade. Uit het Frans vertaald en geleid door Henk Roos. Henk Roos (1948) was na zijn studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten meer dan veertig jaar tekenleraar aan het Comenius College in Hilversum. Hij publiceerde veelvuldig in het bulletin Eikonikon, tijdschrift voor mensen die geïnteresseerd zijn in ikonen. In 2022 verscheen bij uitgeverij Aspekt zijn roman Krassen in de schors.



Vader Serafim Rose

Orthodoxie en de religie van de toekomst

ISBN: 9781804841228

ISBN: 9781804841242

Aantal pagina's: 342

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



In de acht hoofdstukken van dit boek worden deze, alsmede soortgelijke vragen waar hedendaagse christenen mee worstelen, onder de loep genomen. De religieuze fenomenen van vandaag de dag zijn symptomen van een 'nieuw religieus bewustzijn' dat de weg vrijmaakt voor de toekomstige wereldreligie. Fenomenen zoals yoga, zen, tantra, transcendente meditatie, Maharaj-ji, Hare Krishna, ufo's, de charismatische beweging en de massamoord van Jonestown worden in dit boek gepresenteerd in contrast met de orthodoxe kerkvaderlijke standaard van het geestelijk leven, zonder welke christenen nauwelijks redding zullen kunnen vinden in het komende tijdperk van de antichrist.

Orthodoxie en de religie van de toekomst, geschreven in 1975 en door de auteur geüpdatet in 1979, is in de daaropvolgende decennia profetisch gebleken. Ook zal de epiloog, geschreven voor de vijfde heruitgave, aantonen hoe de 'nieuwe spiritualiteit' zich precies zó heeft ontwikkeld als v. Serafim het destijds beschreef. Tevens worden verdere ontwikkelingen aan het licht gebracht, waaronder de populariteit van de newagebeweging, de opkomst van hekserij, de totstandkoming van een ufonetwerk, de promotie van een gnostisch christendom, de invloed van de feministische theologie, de impact van de charismatische 'Toronto-zegen' en de gevolgen van het globalisme.

De auteur, v. Serafim Rose (1934-1982), was een orthodoxe monnik binnen de eeuwenoude traditie van het kloosterleven, die zijn leven toewijdde aan het herintroduceren van de vergeten geestelijke waarheden aan de moderne westerse mens. In zijn afgelegen hutje in de bergen van Noord-Californië schreef hij boeken die miljoenen mensen over de hele wereld hebben weten te bereiken. Vandaag de dag is hij een van de meest geliefde geestelijke schrijvers in Rusland en Oost-Europa, en zijn boeken Orthodoxie en de religie van de toekomst en De ziel na de dood hebben ontelbare levens veranderd met hun onverzettelijke en ontvullende waarheden.





Klaus Kenneth

Geboren in Haat Herboren in Liefde

ISBN: 9789492224071

ISBN: 9781914337840

Aantal pagina's: 242

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Klaus Kenneth werd geboren te Tsjechoslowakije in 1945, op het moment dat het Rode Leger het Derde Rijk verwoestte. Zijn kinderjaren zijn gekenmerkt door mishandelingen en verlating door zijn ouders. Op jonge leeftijd onderging hij seksueel misbruik door een katholieke priester, wat tot gevolg had dat hij zich fel van het christendom afkeerde. In zijn puberjaren vertoonde hij asociaal en anarchistisch gedrag, dat dikwijls leidde tot rechtszaken en gevangenisstraf. Hij hing rond met jeugdbendes in heel Duitsland en had een wild nachtleven, muziek makend in een beruchte club. Na zijn schoolopleiding studeerde hij aan de universiteit van Tübingen, maar al gauw verliet hij zijn studies vertoevend in de drugswereld voor zeven jaar (1967 – 1973). Hij doolde door heel de oosterse wereld, beginnend met yoga, om naar de waarheid te zoeken en vooral om macht over andere mensen, die hij haat, te krijgen.

Hij maakte kennis met de islam, hindoeïsme, boeddhisme en verdiepte zich in hun leer. Aangezien hij uiteindelijk in geen van hen de oplossing voor zijn problemen vond, wierp hij de misstanden af en ook de muziek kon zijn dorst naar de zin van het leven niet lessen. Vervolgens probeerde hij de occulte en magische wereld van Zuid-Amerika uit. Dat beëindigd werd, nadat zijn leven in Colombia gevaar liep en hij oog in oog met de dood stond. In 1981, op 36-jarige leeftijd, keerde hij weer terug naar Europa, waar hij zijn studies afmaakte en aangesteld werd als docent op de middelbare school. Langzamerhand keerde hij terug tot het christendom en in 1983 leerde hij Vr. Sophronios kennen, die hem begeleidde in zijn geestelijke ontwikkeling. In 1986 liet hij zich orthodox dopen en vervolgde zijn leven met het doel het Woord van Christus te betuigen.

Hij kreeg de zegen en vertaalde het boek "Zijn leven, mijn leven" van Vr. Sophronios in het Duits en vele werken van andere kerkvaders. Hij reisde over de hele wereld om het verhaal van zijn leven te vertellen, sprak op tal van conferenties en verscheen op radio en tv. In het jaar 2000 stichtte hij de stichting Vasilius Solomon in Kenia en de stichting van Heilige Savas in Servië. In Kenia gaat het om een weeshuis en in het andere geval ontfermt hij zich over het gevluchte wezen uit de oorlog in Servië en Mavrovoenio. In 2005 ging hij als docent met pensioen en sindsdien rustte hij niet het woord van God te verspreiden.



Thaïssia Salopiva

Hegoumena Thaïssia van Leouchino
Brieven Aan Een Novice

ISBN: 9781914337680

Aantal pagina's: 122

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



Thaïssia Salopiva (1842-1915) stamde uit een adellijke familie in Novgorod. Haar moeder was familie van de grote dichter Pushkin. Als jong meisje werd zij naar het Pavolovsky instituut in St. Petersburg gestuurd waar zij al zo opviel door haar vroomheid dat de meisjes haar “moeder abdis” noemden. Na aanvankelijk verzet van haar moeder werd zij novice in Tikhvin.

In 1885 werd zij aangesteld als abdis van een klooster in Leishino waar de communiteit onder haar bestuur tot grote bloei kwam en zij een school stichtte voor weeskinderen en een centrum voor godsdienstige vorming. Gedurende 30 jaar diende zij als abdis. Zij overleed op 2 januari 1915. Haar brieven aan een novice werden spoedig populair, werden dikwijls herdrukt en vonden verspreiding in alle kloosters en vele parochies. Het boek gold als een belangrijke gids voor kandidaten voor het kloosterleven.

Maar ook wie een biddend leven wil leiden in de moderne samenleving kan de raadgevingen van deze wijze vrouw goed gebruiken. Haar brieven zijn in het Russisch opnieuw uitgegeven en vertaald in het Engels en het Frans, en nu ook in het Nederlands.

Vertaald door Vader Gerard Mathijssen.



Orthodox Logos

Feesten van de Orthodoxe Kerk – een Leerzaam Kleurboek

ISBN: 9789081871860

Aantal pagina's: 36

Verkrijgbaar in Paperback



Feesten van de Orthodoxe Kerk is een leerzaam kleurboek. Kinderen leren over de jaarlijkse cyclus van de twaalf Grote Feesten van de Orthodoxe kerk en de vrome tradities die bij elk feest horen. Op elke pagina staan hulplijnen om te schrijven.



Orthodox Logos

Gebedenboek Voor Kinderen Volgens De Orthodox Christelijke Traditie

ISBN: 9781914337260

Aantal pagina's: 70

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



Hoi! Jij draagt de naam van orthodox christen en bent daarom een volgeling van onze Heer en God Jezus Christus.

God om iets vragen of ergens voor bedanken wordt bidden genoemd. Je kunt zowel hardop als in stilte bidden, want God hoort ons altijd. Hij kent namelijk al onze gedachten en gevoelens.

Maar eerst moet je leren om hardop te bidden en daarvoor moet je naar de kerk gaan. De kerkdiensten worden gewoon gehouden in het Nederlands, omdat het belangrijk is om in je eigen taal met God te praten. Dan kun je je namelijk het beste uitdrukken en God zou God niet zijn als Hij niet alle talen op de wereld zou kunnen verstaan!

Zorg er daarom voor dat je elke dag bidt: 's morgens, 's middags en 's avonds. Want vergeet niet: we leven voor God en zijn geschapen om met Hem in contact te zijn. Daarom moeten we Hem dagelijks via ons gebed bedanken voor alles wat Hij voor ons doet.

Dit boek zal je daarbij helpen.





Aartspriester Silouan Osseel

Mijn ontmoeting met Archimandriet Sophrony

ISBN: 9781914337222

Aantal pagina's: 50

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

In de geestelijk chaotische periode van de late jaren zestig, begin zeventiger jaren, voelden velen hoe het schip waarop zij zich tot dan toe veilig waanden in slechts enkele jaren tijd enorme slagzij begon te maken, en zij zagen tot hun ontzetting hoe zij door het schip en de woelige golven dreigden te worden meegesleurd. In die periode van totale geestelijke verwarring zochten velen naar nieuwe stabiliteit, vooral in de oosterse mystiek met de onpersoonlijke God, en vele technieken van zelfrealisatie vierden hoogtij. Anderen vielen er moedeloos bij neer, lieten alles los en besloten een pad zonder God te bewandelen.

Weer anderen waren er intuïtief van overtuigd dat er ergens een schip bestond dat wél bekwaam was om hun in stabiliteit te dragen en hun reis voort te zetten en zij bleven zoeken naar waar dit schip lag aangemeerd. Dit is het verhaal van zo iemand die bleef zoeken en uiteindelijk gegrepen werd door de spiritualiteit op een ander Schip. Tot op de dag van vandaag belijdt hij dat het de Bevelhebber van het andere schip was die hem, in pure genadegave, de weg wees. Het hart van die zoekende herkende de Weg, de Waarheid en het Leven in de rijkdom van de onverdeelde Kerk van Christus van de eerste eeuwen. Na zijn inscheping ontmoette hij een man die de rest van zijn dagen zou tekenen. Het was een man die bekleed was met het nieuwe weten, het weten dat voortkomt uit ervaring en niet uit aanvaarding. Zijn naam was † Archimandriet Sophrony zaliger.

Aartspriester Silouan Osseel had een zo grote bewondering voor de Heilige Silouan de Athoniet dat hij, wanneer hij tot priester werd gewijd, koos om dit te laten gebeuren onder de naam 'Silouan', daar Silouan voor hem symbool was komen te staan voor het zoeken naar een steeds intensere gemeenschap met Christus en de Heiligen van Diens Kerk.

Vijfentwintig jaar lang heeft hij zich onvermoeid ingezet voor het welzijn van de parochianen van Eindhoven en tot op de laatste dagen van zijn aardse leven bleef Vader Silouan zich verantwoordelijk voelen voor zijn geestelijk kind: zijn parochie van de Heilige Nektarios van Aegina.



Vader Meletios Webber

Stap voor stap veranderen
Een orthodoxe priester verkent
de Twaalf Stappen van AA

ISBN: 9781914337208

Aantal pagina's: 214

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



Verslavingen en moeite met verleidingen vieren hoogtij in onze cultuur. Vader Meletios Webber, een orthodoxe priester met een doctoraat in counseling, leert ons in dit boek verslaving te begrijpen en verkent manieren om ze te boven te komen. Hij legt de Twaalf Stappen van de Gemeenschap van Anonieme Alcoholisten duidelijk en helder uit en door de Twaalf Stappen te koppelen aan de kern van de orthodoxe theologie laat Vader Meletios zien dat de Twaalf Stappen niet alleen voor orthodoxe, maar voor vele christenen relevant zijn. Ook laat hij aan de hand van voorbeelden uit het leven van de Orthodoxe Kerk zien hoe de Stappen een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij het bewandelen van ons eigen geestelijke pad.

Inclusief voorwoord door Metropoliet Kallistos Ware.

Vader Meletios Webbers Stap voor Stap veranderen geeft de visie en de praktijk weer van Twaalf Stappen programma's die gericht zijn op het herstel van verslavingen in het algemeen en alcoholverslavingen in het bijzonder. Hij legt op een duidelijke, overtuigende manier en met een persoonlijke inzet de link tussen de Stappen en de spiritualiteit van de Orthodoxe Kerk. Dit is een boek dat voor veel verslaafden en hun naasten waardevol zal zijn. Het is oprecht, puur en verrijkend.

Vader Thomas Hopko, Emeritus Deken, St. Vladimir's Seminarie; auteur en spreker

Juist op de momenten waarop ik het diepst gezonken was, heeft mijn noodkreet de aandacht van Gods genade getrokken. Dit boek gaat over de spiritualiteit van het onvolmaakte. Stap voor Stap veranderen is helder en eenvoudig geschreven, door een man die weet dat 'God de stem van ons gebed alleen uit onze noodkreet uit de diepten hoort'.

Vader John Chryssavgis, Professor Theologie, Holy Cross; auteur en spreker





Metropoliet Anthony (Bloom) Van Sourozh

De Weg Naar Binnen

ISBN: 9789081155540

Aantal pagina's: 136

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

‘Voor de Aartsbisschop is theologie niet een ver verwijderd academisch spel, zoals dat plaatsvindt in de seminaries en in de faculteiten van onze universiteiten; het is een weg van begripsvorming, een weg van leven en een weg van sterven. Het is niet moeilijk om begrip te hebben voor zijn poging om onze oppervlakkige, vaak verstandelijke beschaving wakker te schudden’. Aldus Lord Blanch.

De Weg naar Binnen (School for Prayer) van Metropoliet Anthony is een klassiek werk over het gebed, geschreven vanuit de schrijver zijn persoonlijke ervaringen en zijn diep geestelijke leven. Er is ook een uitgebreid interview met Metropoliet Anthony in opgenomen, waarin hij over zijn leven vertelt, met fascinerende details over zijn veelbewogen kinderjaren, zijn loopbaan als arts, zijn ervaringen in het Franse verzet, alsook zijn bekering en roeping tot het priesterschap.

Metropoliet Anthony voorziet in raad en inspiratie voor ons allen die met het geloof strijden. Als we leren om stil voor God te zijn, zijn we beter in staat om te luisteren naar anderen; onze persoonlijke genezing verleent ons de genade om instrumenten bij de genezing van anderen te worden.

De Weg naar Binnen is geschreven voor degenen die het gebed willen ervaren, eerder dan er alleen over te willen lezen. Deze nieuwe uitgave bevat ook de twee Overwegingen aangaande de Moeder Gods en Staretz Silouan, die deel uitmaakten van de oorspronkelijk uitgave.

‘De reikwijdte van God is gevaarlijk. Je moet er in binnengaan en niet alleen informatie over zoeken... De dag dat God afwezig is, wanneer Hij zwijgt – dat is het begin van het gebed.’ Metropoliet Anthony van Sourozh (1914-2003) was Aartsbisschop van de Russisch Orthodoxe Patriarchale Kerk in Groot Brittannië en Ierland. Hij is de auteur van een aantal zeer gewaardeerde boeken, zoals Leven en Gebed (Living Prayer) en Gerichte Meditaties (Meditations on a Theme). Een bibliografie plaatst de Metropoliet in het brede kader van de Russische geestelijke literatuur.



Klooster van
de Levenschenkende Bron Chania

Geraakt door God's liefde

ISBN: 9789081155557

Aantal pagina's: 454

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



Vader Porfyrios, gestorven in 1991, was een Griekse monnik en priester. Hij stond in de lange traditie van geestelijke leiders, beginnend in de Apostolische tijden tot moderne heiligen zoals Serafim van Sarov en Vader Silouan. In dit boek vertelt hij zijn levensverhaal en in eenvoudige, wijze woorden legt hij het christelijk geloof uit voor de huidige mens.

Dit boek werd na zijn dood samengesteld uit de herinneringen die hij ophaalde en uit gesprekken, en werd in het Grieks uitgegeven in 2003. De levendige persoonlijkheid van oud-vader Porfyrios straalt uit zijn woorden met charisma en charme.

In zijn inleiding tot de Griekse editie schreef bisschop Ireneos van Chania: “De woorden van de gezegende vader Porfyrios zijn de woorden van een heilige vader, van iemand die begenadigd is met de gave van helderziendheid, nederig, eenvoudig en ijverig, wiens leven een waar getuigenis voor Christus was, voor Zijn waarheid en Zijn vreugde. Door zijn aanwezigheid, liefde, gebed, raad en leiding heeft hij ontelbare mensen geholpen in hun moeilijkste uren van pijn, verlies van geloof of dood. Hij was een Goddragende vader van deze tijd, een ware priester en leraar die, op zijn ascetische wijze, Christus liefhad en trouw zijn medemens diende. Zijn onderricht is doordrongen van het geloof en de theologie van de orthodoxe kerk en wordt overheerst door de persoon en het beeld van Christus onze Redder.”





Archimandrite Sophrony

De Heilige Silouan de Athoniet

ISBN: 9789081155519

Aantal pagina's: 542

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Hier wordt de eeuwenoude monastieke spiritualiteit getrouw beschreven, zoals die tot op de dag van vandaag nog leeft in sommige kloosters op de berg Athos in Griekenland, in de woestijn van Egypte en Judea en in de kloosters op de Balkan. De auteur voert ons binnen in het geheimenissvolle leven van die monnik, die niet zozeer via de dogmatische theologie zijn weg zoekt, maar door ascese en gebed tot het kennen van de persoonlijke God wil komen. De heilige Silouan (1866-1938) was een Russische monnik die een groot deel van zijn leven op de berg Athos doorbracht. Hij werd door de orthodoxe Kerk in 1988 heilig verklaard. Deze vurige Russische asceet, van boerenafkomst, ontving niet alleen de genade om Christus te "zien", maar kreeg tevens een boodschap van Hem: houd uw geest in de hel en wanhoop niet.

Deze boodschap die tegelijkertijd rijk, paradoxaal en voor sommigen onbegrijpelijk of zelfs problematisch is, houdt heel de synthese in van het geestelijk onderricht van de heilige Silouan. Aanvankelijk werd deze formule door Christus enkel aan de heilige Silouan gegeven, in een heel specifieke situatie, in de intieme beslotenheid van een nachtelijk gevecht met de demon, in zijn klooster op de berg Athos, als een ascetische methode, een wapen in de strijd tegen de hoogmoed en tegen de passies. Vandaag echter is deze formule bijna tot gemeengoed, tot openbaar bezit geworden, zonder dat men zich soms rekenschap geeft van het werkelijke gewicht of de inhoud ervan. Toch is zij een boodschap voor de mens van de eenentwintigste eeuw en voor het heil van deze wereld.

De auteur (1896-1993) is de stichter en geestelijke vader van het klooster *Saint John the Baptist* in Engeland, dat een buitengewone uitstraling kent.

Vertaling uit het Russisch: Sister Elisabeth Koning.



Metropoliet Kallistos van Diokleia

De Kracht van de Naam
Het Jezusgebed in
de Orthodoxe spiritualiteit

ISBN: 9789081155526

Aantal pagina's: 70

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



In deze klassiek te noemen uiteenzetting van het Jezusgebed heeft Metropoliet Kallistos de levende orthodoxe traditie en theologie tot uitdrukking gebracht. Hij staat de Hesychasten, de meesters van de stilte, toe om op een directe manier tot ons te spreken en laat zien dat eenieder die bidt er voordeel van heeft, wanneer hij hun onderricht op zichzelf betreft. Tevens weet hij zijn visie op kernachtige wijze duidelijk te maken op hiermee samenhangende vragen als ademhalingstechnieken, het mogelijke verband tussen 'de weg van de Naam' in de orthodoxie en vergelijkbare methodieken in andere godsdiensten, en de legitimiteit om het Gebed te beoefenen met het oog op de ontplooiing van een persoonlijk geloof in Christus. Het feit dat *De Kracht van de Naam* al vele malen in herdruk verscheen en vertaald werd in vele talen, toont de blijvende waarde ervan aan voor mensen, in welk stadium van hun geestelijke pelgrimage die ook zijn.

Kallistos Ware, die Engelsman is van geboorte en opvoeding, werd in de orthodoxe Kerk opgenomen in 1958 en in 1966 tot priester gewijd. In hetzelfde jaar legde hij de monastieke gelofte af in het Klooster van de heilige Johannes de Theoloog op Patmos. In 1982 werd hij gewijd tot Bisschop van Diokleia, was verantwoordelijk voor de Grieks-orthodoxe parochie in Oxford en tot 2001 was hij ook werkzaam aan de Universiteit aldaar (als 'Spalding Lecturer'). Hij is een van de vertalers van de volledige tekst van de *Philokalia* in het Engels en heeft substantieel bijgedragen aan de vertaling van orthodox-liturgische boeken (*Lenten Triodion*, *Festival Menaion*); tevens zijn twee boeken, *The Orthodox Church* en *The Orthodox Way*, geschreven voor een algemeen geïnteresseerd publiek, zo goed ontvangen dat de vertaling ervan niet kon uitblijven en ook vele herdrukken nodig waren. Een zes volumes omvattende collectie van zijn eigen werk is in voorbereiding en volume 1, *The Inner Kingdom*, werd gepubliceerd in 2000 door St. Vladimir's Seminary Press, New York.





Metropolit Kallistos van Diokleia

De Orthodoxe Weg

ISBN: 9789081871877

Aantal pagina's: 218

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Metropolit Kallistos van Diokleia – in de wereld Timothy Ware – werd in 1934 uit Britse ouders geboren in Groot-Brittannië en hij studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Oxford. Sinds hij in 1958 tot de orthodoxe Kerk toetrad, verbleef hij herhaaldelijk in Griekenland en in het Midden-Oosten en bezocht hij het eiland Patmos, de Berg Athos, Constantinopel, Jeruzalem en Sinäi.

In 1965 behaalde hij aan de Universiteit van Oxford de graad van Dokter in de filosofie voor zijn onderzoek over de vroege monastieke spiritualiteit in het Christelijke Oosten.

In 1966 ontving hij op het eiland Patmos de monnikswijding en werd hij te Londen tot diaken gewijd. Hij is de auteur van tal van wetenschappelijke artikels en boeken zoals: *The Orthodox Church*, *The Power of the Name*, *The Philokalia* (medevertaler) en het boek *The Orthodox Way*, dat vertaald werd en nu onder de titel *De Orthodoxe Weg* opnieuw wordt uitgegeven.

Het onderhavige boek *De Orthodoxe Weg* biedt een helder geschreven toegang tot de wereld van het oosters orthodoxe christendom, met een mooie thematiek waarbij de grote onderwerpen, de “grote lijnen” van de theologie (“opgang tot de mystieke kennis van God”) en christelijke geloofspraktijk (de “ascese” en het “gebed”) worden belicht aan de hand van welgekozen citaten van de Bijbelse en geestelijke schrijvers uit heden en verleden en uit verschillende tradities (Byzantijns, Syrisch, Roemeens, Russisch, enz.) die achtereenvolgens de revue passeren. Het is deze frisse benadering die een nieuw venster verschaft op aloude vraagstukken; de lezer wordt uitgenodigd om binnen te treden in een verrassend “actueel” archief van spiritueel denken langs een aantrekkelijk pad aangelegd door deze kunstenaar van het geschreven en gesproken woord. Er ontsluit zich een prachtig panorama van de ineengevlochten synergie tussen de goddelijke en menselijke geest door de geschiedenis heen geschetst door een ingewijde.



Irina Gorainoff

Serafim Van Sarov

ISBN: 9789492224057

Aantal pagina's: 180

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook



Het leven van de heilige Serafim van Sarov (1759-1833) is zelfs in het Westen erg populair geworden. Lang voor zijn officiële heiligverklaring had de stem des volks deze man al in Berkenschors zalig verklaard; een oude man met zowel strenge als fijne trekken en helderblauwe ogen die ieder die hem ontmoette begroette met de woorden: “Hallo, mijn vreugde!”

Een kinder- en dierenvriend die de voorkeur gaf aan een leven in afgezonderde eenzaamheid, maar die uiteindelijk de dagelijkse bezoeken accepteerde van de berouwvolle, veeleisende, verharde en hulpbehoevende die zich tot hem keerde.

Duizenden ongelukkigen die naar Sarov afreisden om de heilige Serafim te ontmoeten, zagen aan het eind van hun moeizame aardse levensweg dan ook het portaal naar het Koninkrijk der Hemelen voor zich opengaan.

De heilige Serafim van Sarov heeft gedurende zijn godvruchtige leven talloze genezingen en wonderen verricht, maar waar hij vooral naar zocht was de terugkeer van zijn broeders en zusters naar God.

In het leven en de leer van deze beminnelijke, negentiende-eeuwse Russische starets wordt de eeuwenoude rijkdom van de monastieke traditie op verrassende wijze zichtbaar. Dit boek bevat een uitvoerige biografie van Serafim van Sarov, alsmede de volledige dialoog met zijn vriend en vertrouweling, Nicolaas Motovilov, omtrent de leer van de Heilige Geest.

Irina Gorainoff is o.a. auteur van het boek *God's wayfarer: the chronicle of a modern pilgrim* waarin zij vertelt over haar pelgrimstocht van Frankrijk tot Rome met niets op zak behalve een brandend geloof in God.





Een monnik van de oosterse kerk

Het Jezusgebed Gebed En Leven. Deel 1

ISBN: 9781914337581

Aantal pagina's: 64

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2022

Dit werkje, dat hiermee zijn eerste Nederlandse heruitgave geniet sinds de oorspronkelijke vertaling uit 1984, bevat een grote rijkdom aan geestelijke gedachten en verdient het om gekend te worden door allen die zich serieus op het geestelijke leven toeleggen.

De auteur, die schuilgaat achter de titel 'Een monnik van de oosterse kerk', beschrijft verschillende perspectieven van de heilige naam en gebruikt een gebedsmethode die in de geestelijke literatuur bekendstaat onder de naam 'hesychasme'. Reeds de oudvaders beoefenden en onderwezen deze gebedstechniek in allerlei vormen.

In het Oosten is deze manier van bidden ook onder de gelovigen nog veelvuldig in gebruik. In kloosters behoort ze daar tot de meest verbreide praktijk van het geestelijke leven, maar bij ons in het Westen kennen wij deze vorm van gebed nog vrijwel uitsluitend in de litanie en meer uitgebreid in de rozenkrans. In zijn voorwoord op de Engelse uitgave wijst de schrijver erop dat het boekje enkel op de praktijk is gericht. Zijn enige doel was de christelijke leek, en wellicht ook menig religieus persoon, bekend te maken met wat hij noemt 'de weg van de heilige naam'.

Gaarne hopen wij met de auteur dat velen kennis mogen nemen van deze diepe gedachten, om er vervolgens hun geestelijke leven mee te voeden en te verrijken.



Orthodox Logos

Catechetisch woord Over Het gebed van het Hart

ISBN: 9781914337123

Aantal pagina's: 38

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2014



Aarts priester Silouan Ossee had een zo grote bewondering voor de Heilige Silouan de Athoniet dat hij, wanneer hij tot priester werd gewijd, koos om dit te laten gebeuren onder de naam 'Silouan', daar Silouan voor hem symbool was komen te staan voor het zoeken naar een steeds intensere gemeenschap met Christus en de Heiligen van Diens Kerk.

Vijfentwintig jaar lang heeft hij zich, samen met zijn geliefde echtgenote Oda, onvermoeid ingezet voor het welzijn van de parochianen van Eindhoven en tot op de laatste dagen van zijn aardse leven bleef Vader Silouan zich verantwoordelijk voelen voor zijn geestelijk kind: zijn parochie van de Heilige Nektarios van Aegina.

10 jaar lang was hij daar diaken en hij wordt, sinds zijn ontslapen in de Heer op zondag 19 april 2015, nog altijd herinnerd als een diaken die waarlijk de viering van de Liturgische Diensten kon opluisteren met zijn stem en zijn engelachtige liturgische handelingen.

Het boek dat u nu in uw handen houdt, van origine een toespraak gericht aan zijn dierbare parochianen, betreft een beknopte maar verhelderende uiteenzetting over het Jezusgebed en is tegelijkertijd een weerspiegeling van zijn toewijding en liefde.

Want hoewel dit korte gebed nagenoeg niemand vreemd is, wilde Vader Silouan zich er met deze toespraak van verzekeren dat zijn parochianen zich niet alleen volledig bewust zouden zijn van de werkelijke betekenis ervan, maar ook met name dat zij het naar behoren en doorgedreven zouden beoefenen om zo de veelvoorkomende valkuilen bij het bidden te kunnen vermijden en een staat van, wat hij noemt 'tegenwoordigstelling', te kunnen bereiken: onze geest geheel laten opgaan in de woorden van het gebed. Want in het zuiver gebed, zo zegt Vader Silouan, 'is er niets en niemand anders meer dan God en ik.'





Leonide Ouspensky

Naar de Eenheid?

ISBN: 9789081155502

Aantal pagina's: 54

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2012

De orthodoxe Kerk heeft, naast haar prachtige liturgie en rijke theologie, een ongeëvenaarde sacrale kunst ongeschonden bewaard. “Naar de eenheid” behandelt de ontwikkeling van de iconografie in het gehele christendom. De auteur analyseert hiervoor de begrippen religie, kerk en iconografie.

“De icoon beantwoordt immers aan de prediking van het evangelie, het beeld dient om de waarachtige en niet-denk-beeldige menswording van God het Woord te bevestigen.” (7de Oecumenisch Concilie, 787) “De juiste stap naar de eenheid” is het herontdekken van de eenheid in Christus, het Woord van God dat mens is geworden. De icoon van de Heilige Drie-Eenheid en Pinksteren vormen het doek waarop de auteur zijn beschouwingen aanbrengt. De iconenschilder L. Ouspensky overleed te Parijs in december 1987. Hij was de aanzet voor de theologie van de icoon in de moderne tijd.

Oorspronkelijke titel “Vers l’unité”, 1987 by YMCA Press, Parijs. Nederlandse vertaling.



Keizerin Alexandra
Dagboek van Keizerin Alexandra

ISBN: 9789491425646

Aantal pagina's: 140

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2014



De dagboeken van tsarina Alexandra Fjodorovna zijn niet van het soort dat de lezer een beeld van de tijd of schrijver geeft door de beschreven dagelijks beslommeringen. De tsarina heeft vele bladzijden volgeschreven met korte spreuken, liedteksten, gedichten en korte beschouwingen die ze tegenkwam in het werk van J.R. Miller, Thomas à Kempis, La Rochefoucauld, Wordsworth, Longfellow en anderen.

Woorden als plicht, ootmoed, volharding, zelfverloochening, nederigheid en toewijding zijn hier sleutelbegrippen. Op papier zijn het woorden, maar het waren richtingwijzers in het leven van een vrouw die een eenzame positie bekleedde aan het Russische hof. Als dochter van de Duitse groothertog Lodewijk IV en de Engelse prinses Alice was Alix, de Duitse naam van Alexandra Fjodorovna, daar een buitenstaander en niet geliefd.

Alexandra trad toe tot de Russisch-orthodoxe kerk om te kunnen trouwen met haar grote liefde, tsaar Nicolaas II. Ondanks het gemis van haar geboortestreek Hessen-Darmstadt was zij gelukkig en wijdde zich vol overgave aan haar gezin. Met het gekozen fragment gunt ze ons een blik in haar ziel en openbaart de bron waaruit zij kracht putte. Haar bekering tot het Russisch-orthodoxe geloof blijkt geen uiterlijke vertoning te zijn om het huwelijk te kunnen sluiten dat ze wilde: haar dagboeken getuigen van een diep doorleefd geloof. De drie verschillende delen, Het huwelijks- en gezinsleven (1899-1904), Wijze woorden (1908-1913) en De Tuin van het hart (1917) bieden veel wijsheid en houden de tijdgeest van 2014 een spiegel voor.

Vertaald door Ineke Zijlstra.





Jim Forest

Bidden met Ikonen

ISBN: 9789492224040

Aantal pagina's: 216

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2015

Boeken over ikonen zijn er te over, zowel binnen de orthodoxe wereld als daarbuiten. Sommige zijn goed, andere zijn slecht en weer andere zijn geleerd, diep theologisch of technisch. Dit boek verdient een warm welkom als een uitstekend, goed geschreven rechttoe-rechtaan werk over dit onderwerp, geschreven door een orthodoxe leek. Dit is een heel persoonlijk verslag van de eerste ervaring van de schrijver en zijn vrouw met ikonen, en van hoe zij steeds meer gingen begrijpen welke plaats ikonen in hun gebedsleven innemen. De hoofdstukken over gebed bevatten veel bruikbare adviezen.

De auteur merkt terecht op dat 'zich druk maken over tijd een obstakel is voor gebed.' Hij herinnert zich het verhaal van de Quaker ingenieur die in de jaren '40 van de negentiende eeuw voor de Tsaar werkte. Een aantal boeren kwam hem opzoeken en toen zij het huis binnenkwamen zochten ze uiteraard eerst naar de ikonen om die te vereren. Het verwonderde hen dat zij er geen vonden. Na enige aarzeling bogen zij zich neer en vereerden een mooie Britse klok op de schouw. Forest becommentarieert: 'In zekere zin hadden deze boeren gelijk. Ze hadden een machine gevonden die enorm veel macht heeft in de levens van "ontwikkelde" mensen.' Het grootste deel van het boek bespreekt de diverse ikonen van de Heer en de grote feesten, en dan die van de Moeder Gods en de Heiligen.

Deze hoofdstukken staan vol rake opmerkingen, zoals deze over de geboorte van Christus: 'Dit is niet de Messias zoals de Joden uit die tijd verwachtten – en ook niet de God die wij, christenen van deze moderne wereld, verwachtten.' Ik kan dit boek van harte aanbevelen, zowel als een helder en sprekend verhaal over de geschiedenis, vervaardiging, betekenis en gebruik van ikonen en als een hulp voor gebed. Archimandriet Ephrem Lash.



Vader Thaddeus van Vitovnica

Onze Gedachten Bepalen Ons Leven Leven En Onderricht Van

ISBN: 9789492224064

Aantal pagina's: 224

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2014



“Wij moeten alles geduldig verdragen en alles vergeven. Als we goede gedachten en verlangens hebben, zullen deze gedachten ons zelfs in dit leven vrede en vreugde geven, en nog meer in de eeuwigheid. We zullen dan zien dat er geen dood is, dat de Heer de dood heeft overwonnen en dat Hij ons het eeuwige leven heeft geschonken!” Vader Thaddeus

Vader Thaddeus van Vitovnica was een van de bekendste geestelijk vaders van Servië in de 20e eeuw.

Als novice was hij onder gehoorzaamheid van vader Ambrosius van het Miljkovo-klooster, die zelf weer een leerling was van de Optina-vaders. Van hem leerde vader Thaddeus het gebed van het hart en de onbaatzuchtige liefde, die zo kenmerkend was voor zijn hele dienstwerk voor de lijdende Servische mensen. Geboren in 1914 maakte vader Thaddeus al het lijden mee dat Servië trof in de 20e eeuw. Tijdens de twee wereldoorlogen, gedurende de communistische overheersing en de bombardementen van de NAVO in 1999, leed hij samen met zijn volk.

Hij onderwees, gaf raad en bad voor eenieder die bij hem kwam met pijn en verdriet. Zijn woorden van liefde en hoop waren een geestelijk geneesmiddel voor mensen uit alle lagen van de samenleving. In 2002 overleed vader Thaddeus, een schat aan raadgevingen achterlatend, verzameld door zijn trouwe geestelijke kinderen. Zijn leven, leer en geestelijke gesprekken worden hier voor het eerst in het Nederlands gepresenteerd.





Archimandriet Tichon (Sjevkoenov)

Alledaagse Heiligen En Andere Verhalen

ISBN: 9781784379186

Aantal pagina's: 427

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2014

In 2012 was *Alledaagse Heiligen en Andere Verhalen* dé sensatie in Rusland op boekengebied. De schrijver Tichon (Sjevkoenov), archimandriet de Russisch-orthodoxe Kerk, ontving voor het boek de onderscheiding 'Proza van het Jaar', een van de meest prestigieuze, literaire prijzen van Rusland. De verhalenbundel wordt terecht gezien als een uitstekend voorbeeld van kloosterproza.

De lezer treft hierin verhalen aan uit het leven van de auteur, maar ook fragmenten uit preken, biechten, parabels en nog veel meer. "Praktisch alle geschiedenissen die in het boek staan, gebruikte ik in mijn preken. Het maakt allemaal deel uit van ons kerkelijk leven. Een preek is immers ook gebouwd op de overdenkingen van de Heilige Schrift, op verklaringen van kerkelijke gebeurtenissen door de heilige vaders en op de voorbeelden van hun levens. Ik vertelde ze aan de broederschap, aan mijn vrienden. Velen van hen gaven me nadrukkelijk advies, maar verlangden vervolgens dat de verhalen werden opgeschreven." In Rusland zijn al meer dan een miljoen boeken verkocht, het boek van archimandriet Tichon is vertaald in het Duits, Engels, Pools en Grieks en op dit moment wordt de uitgave in nog een aantal andere talen voorbereid.

Archimandriet Tichon (Sjevkoenov) dient de Russisch-orthodoxe Kerk in het Sretenski klooster in Moskou. Hij is secretaris van de Culturele Raad van het Patriarchaat en lid van de Adviesraad voor Kunst en Cultuur van de president van de Russische Federatie. Naast auteur van diverse boeken en documentaires is hij hoofdredacteur van het internetportaal pravoslavie.ru en geeft hij leiding aan de uitgeverij van het Sretenski klooster. Archimandriet Tichon neemt zelf actief deel aan het culturele en maatschappelijke leven van Rusland. Voor zijn werk in dienst van de kerk en zijn streven voor het behoud van de geestelijke en culturele tradities van Rusland zijn hem diverse onderscheidingen toegekend.



Vader Jozef de Hesychast

Geestelijke Brieven

ISBN: 9789492224033

Aantal pagina's: 320

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2016



Oud-vader Jozef de Hesychast (1898-1959) is een van de belangrijkste persoonlijkheden in de orthodoxe wereld van de twintigste eeuw. Hij zorgde ervoor dat op de berg Athos de hesychastische leefwijze weer werd nageleefd en het Jezusgebed werd beoefend. Veel discipelen had hij niet, maar zij die hem volgden werden belangrijke geestelijke figuren, die zijn onderricht verspreidden vanaf de heilige berg Athos over heel Griekenland en uiteindelijk over de gehele wereld.

Dit boek bevat, behalve eenentachtig brieven van hem aan monniken en leken, ook een lange brief aan een kluizenaar. Deze brief is een complete geestelijke verhandeling op zich. Vader Jozef was een ware geestelijke vader voor velen en hij wist voor ieder het juiste woord te vinden. Zijn brieven behandelen vele soorten problemen en iedere lezer die moeilijkheden ervaart of het verlangen kent naar geestelijke groei, vindt hier een antwoord en goede raad.





Archimandriet Nektarios Antonopoulos

Terugkeer

Berouw hebben en biechten

Terugkeer tot God en tot Zijn Kerk

ISBN: 9789081155571

Aantal pagina's: 108

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2012

De tendens waarbij de begrippen goed en kwaad steeds meer gerelativeerd worden, is voor de Christen een verraderlijke valkuil, zover zelfs dat ieder vergelijkingspunt met de meest fundamentele en meest vanzelfsprekende waarden van de menselijke en geestelijke ethiek dreigt verloren te gaan en waardoor de afbakening van de begrippen goed en kwaad helemaal vervagen. Ook de ontgoocheling in onze eigen persoon door onze steeds wederkerende geestelijke kwalen kan een psychologische valstrik worden wanneer we in onze gevallen natuur gaan berusten.

Naar orthodox inzicht voltrekt de terugkeer van de mens naar God zich binnen en door de Kerk, te weten door het sacrament van de biecht dat deel uitmaakt van wat we noemen metanoia of de terugkeer.

Bij Markus 2:17 lezen we: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wel de zieke. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” De priester, door zijn wijding in de apostolische opvolging, kan in de Naam van de Heer Jezus zonden ontbinden. Niet in een juridische eigenmacht, maar door de epiklesis, door het afsmecken en het nederdalen van de Heilige Geest. De biecht is geen tribunaal, maar het moment waarop de zoon tot zichzelf komt en opstaat en beslist om naar zijn Vader te gaan en zegt: “Vader, ik ben niet waardig”. De biecht is het genadevol mysterie van de overvloedige barmhartigheid waarbij de Vader, die iedere dag op de uitkijk stond, zonder enige terughoudendheid Zijn kind omhelst en het in grote vreugde weer de feestzaal binnenleidt.



Vader Serafim Rose

Nihilisme
De Wortel Van De Revolutie
Van Het Moderne Tijdperk

ISBN: 9789492224118

Aantal pagina's: 122

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2020



“Wat betekent nihilisme?” schreef Friedrich Nietzsche.” – Dat de hoogste waarden aan waarde inboeten.

Er is geen doel.... Er is geen waarheid, geen “ding-van-zichzelf.” Er is geen antwoord op de vraag: “waarom?”

In 1962 ondernam de jonge Eugene Rose het schrijven van een monumentale kroniek over de ontkenning van Waarheid in het moderne tijdperk. Van de honderden pagina's aan materiaal die hij voor dit werk verzamelde, is enkel dit essay, over het nihilisme, in zijn volledigheid aan ons nagelaten. Hierin onthult Eugene aan ons de kern van al het moderne denken en leven—de overtuiging dat alle waarheid relatief is—en laat hij ons zien hoe deze overtuiging in onze tijd in de praktijk is gebracht. Nu, bijna een halve eeuw nadat hij dit werk op papier zette, zijn Eugenes woorden belangrijker dan ooit tevoren. Hij zet duidelijk uiteen waarom hedendaagse ideeën, waarden en opvattingen—de 'tijdgeest'—zich in hoog tempo in de richting van morele anarchie begeven, terwijl de filosofie van het nihilisme dieper tot de vezels van onze maatschappij doordringt. Nietzsche had het bij het rechte eind toen hij voorspelde dat de twintigste eeuw 'de triomf van het nihilisme' zou inluiden.

Enkele jaren na het schrijven van dit essay werd Eugene een monnik in de bergen van Noord-Californië, waar hij de naam Vader Serafim droeg. Hoewel hij zijn gehele leven in Amerika heeft gewoond, is hij, na zijn overlijden, een van de populairste spiritueel-filosofische schrijvers in Oost-Europa geworden.

'Ik herinner mij dat toen ik een aantal jaren geleden Nihilisme voor het eerst las, zonder ook maar iets te weten van Vader Serafim, ik het een fascinerend maar extreem boek vond. Wild zelfs. Voor lange tijd geloofde ik dat het modernistische rationalisme enkel gerepareerd hoefde te worden, dat het met enkele aanpassingen weer op het rechte pad geleid kon worden. Aanvullende lectuur en recente ervaringen echter hebben mij doen realiseren dat de situatie vele malen erger is, en dat wat mij eerst wild leek in werkelijkheid niets meer is dan nuchter gezond verstand.'





Monnik Mercurius

In De Kaukasus Aantekeningen Van Een Hedendaagse Woestijnbewoner

ISBN: 9789492224002

Aantal pagina's: 350

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2015

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Koude Oorlog, werden de christenen in de Sovjet-Unie nog jarenlang hevig vervolgd. In die tijd leefden er in het Kaukasusgebergte kluizenaars; monniken en monialen die verscholen in de bergen leefden, onder zeer zware omstandigheden.

De ontberingen die zij leden en hoeveel zij investeerden in het beoefenen van het Jezusgebed zal menig lezer verstand doen staan. De monnik Mercurius leefde in de jaren 1950-1980 in dit gebergte en maakte al die dertig jaar lang aantekeningen. Deze aantekeningen leverden dit boek op. Naast de kennismaking met menige kluizenaar in die streek – de broeders en de monialen die bij het meer wonen – vertelt Mercurius ook het levensverhaal van een jong meisje, dat, begiftigd met de gave van het ononderbroken gebed, een winter lang in haar eentje als kluizenares weet te overleven. Haar ontroerende verhaal en de verhalen van de andere personen die de lezer door de aantekeningen van Mercurius leert kennen, maken dit boek tot een waardevol verslag.



Vader Serafim Rose

Gods Openbaring Aan Het Menselijk Hart

ISBN: 9789492224101

Aantal pagina's: 82

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2021



Wat zoekt de mens in religie en wat zou hij erin moeten vinden? Hoe openbaart God Zich teneinde de mens tot een kennis van de Waarheid te brengen? Hoe helpt de menselijke lijdensweg bij de verwezenlijking van deze openbaring? Deze en andere vragen werden door vader Serafim Rose, een orthodox-christelijke monnik uit de bergen van Noord-Californië, behandeld tijdens een lezing die hij gaf aan de Universiteit van Californië te Santa Cruz in 1981.

De inhoud van deze lezing vormt het boek dat u in uw handen hebt, dat tevens de antwoorden van vader Serafim op vragen van de toehorende universiteitsstudenten bevat. Puttend uit diverse bronnen zoals De Schrift, kerkvaderlijke werken, de levens van zowel oude als hedendaagse heiligen en verslagen van vervolgte christenen achter het IJzeren Gordijn dringt vader Serafim door tot de kern van al het Christelijke Leven: het bekeren van de harten der mensen, zodat deze met een liefde voor Christus zullen branden en van hen een nieuw wezen zal maken. Vader Serafim Rose (1934-1982) wijdde zijn leven aan het doen ontwaken van de hedendaagse westerse mens voor de vergeten spirituele waarheden.

Vanuit zijn afgelegen kloosterhut in de bergen van Noord-Californië zette hij werken op papier die miljoenen mensen over de hele wereld in hun hart hebben geraakt. Vandaag de dag is hij een van de meest geliefde spirituele schrijvers in Rusland en Oost-Europa. De nuchtere waarheden die hij uiteenzette in zijn boeken *Orthodoxie en de religie van de toekomst* en *De ziel na de dood* hebben ontelbare levens voorgoed veranderd.





Aartspriester Sergei Hackel

De Orthodoxe Kerk

ISBN: 9781804840290

Aantal pagina's: 64

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2023

Oorspronkelijk verschenen in de *Living Religions Series* te Londen in 1971, *De Orthodoxe Kerk* van aartspriester Sergei Hackel is een boek waar zowel leken als gevorderden op het gebied van de orthodoxie in geïnteresseerd zullen zijn.

In begrijpelijke taal en op beknopte wijze neemt het de lezer mee doorheen de geschiedenis van de Orthodoxe Kerk en al haar vroegere en hedendaagse gebruiken, rituelen en opvattingen. Alles komt daarbij aan bod; van de vroege kerk en de geschillen tussen het oosterse en westerse christendom, tot aan de specifiek orthodox-christelijke geloofsleer en de verschillende orthodoxe sacramenten. Hackel deelt hiermee zijn kennis van de orthodoxie en is erin geslaagd om een boek te schrijven dat tegelijkertijd verhelderend en informatief is voor beginnende en ervaren orthodoxen.

Aartspriester Sergei Hackel was een priester van de Russisch- Orthodoxe Kerk in Engeland, theoloog en academicus. Hij studeerde moderne talen aan Lincoln College in Oxford en onderwees gedurende vijftientig jaar Russisch aan de Universiteit van Sussex. Hackel stond bekend als een van de sterkste proponenten van het oecumenische, met name tussen de Orthodoxe Kerk en de Anglicaanse Kerk.

Ook vertegenwoordigde hij de Russisch- Orthodoxe Diocese van Sourozh binnen de Britse Raad van Kerken. Gedurende de laatste dertig jaar van zijn leven werkte hij als redacteur van het oecumenische Orthodoxe tijdschrift *Sobornost*, en voor de *BBC World Service* als redacteur van Russisch-religieuze uitzendingen.



Nicolas Lossky

De mensenrechten in het licht van het Evangelie

ISBN: 9781804840306

Aantal pagina's: 24

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2023



De rechten van de mens zijn gedurende de laatste decennia een onderwerp gebleken dat moeilijk te behandelen valt; bijna iedereen beroept zich er op, spreekt er over en verdedigt ze, maar wat zegt het Evangelie over de mensenrechten? Worden wij als christenen geacht deze door de mens geformuleerde rechten te beschermen, of zijn wij onderworpen aan een geheel ander voorschrift? In deze uitgeschreven lezing van Nicolas Lossky, uitgesproken tijdens het vijfde Orthodoxe Congres in West-Europa, wordt uitgebreid – en bij tijden een onverwachts – antwoord gegeven op deze en meer vragen, daarbij verwijzend naar hoe de Heilige Schrift ons voorschrijft te handelen op dit gebied.

Nicolas Lossky is een van de bekende theologen van de westerse orthodoxie. Hij is de zoon van de Russische priestertheoloog Vladimir Lossky en is als docent voor westerse kerkgeschiedenis verbonden aan het orthodoxe theologische instituut St. Serge in Parijs. Ook is hij lid van het interepiscopale Orthodoxe Comité in Frankrijk en van de theologische werkgroep voor de dialoog tussen de Orthodoxe Kerk en de Protestantse Federatie in Frankrijk.





Alexander Schmemann

Biecht en communie
Enkele opmerkingen over het ontvangen van
de Heilige Communie

ISBN: 9781804840290

Aantal pagina's: 64

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2023

In deze heruitgave van vader Alexander Schmemanns klassieker, leunt Schmemann op de sacramentele en liturgische traditie van de Orthodoxe Kerk om zijn lezers een binnen de kerk grotendeels verloren visie op de sacramenten van biecht en communie te geven.

Als de vooraanstaande liturgische geleerde die hij was, gaat Schmemann uitgebreid in op de betekenis van en de huidige norm rondom de communie, en houdt hij deze tegen het licht van wat de Schrift en de heilige vaders hierover schreven om zo een opmerkelijk verval aan te tonen in hoe wij heden ten dage het Lichaam en Bloed van Christus ontvangen.

Alexander Schmemann is hoogleraar in de Liturgische Theologie aan het Orthodoxe Theologische seminarie van Sint Vladimir in Crestwood bij New York.



Samensteller en vertaler
Maxim Hodak

Verliefd Zijn op het Leven Adviezen van het oosters christendom

ISBN: 9781804840276

Aantal pagina's: 264

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2023



Samengesteld en nu voor het eerst naar het Nederlands vertaald door Maxim Hodak, *Verliefd zijn op het leven* betreft een bloemlezing van verschillende artikelen waarmee het orthodox-christelijke geloof toegankelijk wordt gemaakt voor een breed (ook niet-orthodox) publiek.

Zo wordt vanuit een orthodox-christelijke invalshoek bijvoorbeeld advies gegeven over een reeks van onderwerpen, variërend van macht en carrière, ondernemerschap, het huwelijk, het ouderschap en militaire dienst. Maar ook wordt de orthodoxe visie uiteengezet over o.a. wie God is, wat liefde is, de geloofsbelijdenis in de moderne wereld en hoe om te gaan met negatieve emoties.

Deze behandeling van vraagstukken waar velen van ons dagelijks mee worstelen, maakt *Verliefd zijn op het leven* een boek dat bij uitstek verhelderend zal zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in het niet-wereldlijke leven, het leven in God.





Archimandriet Zacharias (Zacharou)

Weest ook gij uitgebreid

ISBN: 9789081871877

Aantal pagina's: 320

Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publicatiejaar: 2015

In de Orthodoxe Kerk is de Heilige Schrift altijd gelezen in de context van het leven en onderricht van haar heilige leden. Gewoonlijk wordt aan hen gerefereerd als de heilige Vaders daar zij, als waarachtige vaders, ons onderrichten en opvoeden door hun levenschenkende woorden en hun levend voorbeeld. In het leven van de Kerk betekent daarom het woord traditie allereerst het overdragen van het waarachtige leven zowel als de weg daartoe door hen die ons zijn voorgegaan.

Zulk een lijn der Traditie in onze dagen ontspringt aan de persoon van de heilige Silouan de Athoniet (1866-1938), wiens leerling, archimandriet Sophrony (1896-1993), geroepen was diens woord bekend te maken aan allen die dorsttenaar het goddelijk leven. En zijn geestelijke kinderen streven ernaar op hun beurt de rijkdommen die zij ontvangen hebben met anderen te delen. En van hen is archimandriet Zacharias, monnik van het klooster van de heilige Johannes de Doper te Tolleshunt Knights (Essex, Engeland), dat gesticht werd door oudvader Sophrony. Na zijn dissertatie over de theologie van zijn geestelijke vader heeft hij vele voordrachten gehouden, waarin hij ons bekend maakt met de geestelijke Schatkamer van de Orthodoxe Traditie.

Het boek *Weest ook gij uitgebreid* is gebaseerd op een serie voordrachten, gehouden in de Verenigde Staten van Amerika in A.D. 2001, ter introductie op de theologie van de heilige Silouan en oudvader Sophrony. Twee aanvullende lezingen tonen de essentie van dit onderricht, zoals dit wordt uitgedrukt in de weg van het monnikschap niet alleen voor degenen die dit specifieke pad willen volgen, maar ook als voorbeeld en inspiratie voor allen die in de wereld leven.



Jean Mayendorff

De Orthodoxe Kerk Verleden en heden

ISBN: 9781804840382

Aantal pagina's: 246
Verkrijgbaar in Paperback, Ebook

Publishing year: 2023



In dit helder geschreven boek, wordt vanuit een orthodox perspectief een zeer gedetailleerde visie gegeven op de geschiedenis, de theologie en de spiritualiteit van de Orthodoxe Kerk.

De auteur stelt zich in deze op als een vertegenwoordiger van een meer vooruitstrevende visie voor ieder die zich niet langer kan vinden in de beperkte opvattingen van de anti-Roomse stokpaardjes van de oudere theologen, en beschrijft de Orthodoxe Kerk, als een gelovig orthodox, door een principiële scheidingslijn te trekken tussen deze leer enerzijds, en de katholieke en reformatorische opvattingen anderzijds.

Meyendorffs kijk op de Katholieke Kerk en op de kerken van de reformatie is typerend voor die orthodoxe kringen die afstand hebben genomen van de oude vooroordelen. Katholieken en protestanten zullen zijn opvattingen daarom niet altijd kunnen delen, maar het getuigenis van de orthodoxie zal ook voor zij die het niet in zijn geheel kunnen aanvaarden waardevol en leerzaam zijn.

Jean Meyendorff werd in 1926 in Neuilly, Frankrijk, geboren uit Russische emigrantenouders. Hij studeerde theologie aan het orthodox Seminarie Sint Sergius te Parijs en geschiedenis en letteren aan de Sorbonne. In deze laatste vakken doceerde hij en later doceerde hij patrologie aan het Sint Vladimir Seminarie te New York. In 1959 werd hij orthodox priester gewijd.





ἸΩΑΝΝΗΣ



СВ. НИК

www.orthodoxlogos.com



Deacon David Lochbihler, J.D.

Our Orthodox Holy Family A Joyful Journey with Jesus and Mary

ISBN: 9781804840382

Aantal pagina's: 130

Available in Paperback, Ebook

Sacred Scripture quotes Jesus Christ only once during the first thirty years of His life on earth. The twelve-year-old asks two precise and profound questions: “Why did you seek Me? Did you not know that I must be about My Father’s business (Luke 2:49 NKJV)? Other translations say “about My Father’s house.” Neither the Greek word for “business” nor “house” is found within this pivotal verse. For centuries Biblical scholars delved deeply into this interpretive predicament. Deacon David combines extensive research and superb storytelling to bring the historical drama and dilemma of Luke 2:49 to life.



Dr. Charalambos M. Bousias
Elder Anthimos Of Saint Anne's

ISBN: 9789081155564

Pages: 274

Available in Paperback, Hardcover, Ebook



With great pleasure, we announce the publication of the long-awaited English language edition of ELDER ANTHIMOS OF ST. ANNE'S, the wise and God-bearing Contemporary Father of Athos, by Dr. Charalambos M. Bousias. It was translated from the sixth Greek edition of 2004 and contained material not included in the Greek edition. Although the name of the Athonite Elder Anthimos (1913-1996) has not yet been added to the Church's calendar of saints, many of those who knew him have testified to the holiness of his life and his strictness, or exactitude, in matters of the Orthodox Faith. This wise ascetic of Mount Athos has shone forth in our times "like a star shedding a new light of piety and as a brightly shining vessel of grace." People were drawn to this humble monk because of his wise spiritual counsel and the holiness of his life. Reading the life of Elder Anthimos, we discover that he was indeed a holy ascetic who strove to purify himself of every sinful inclination and to acquire every virtue. After years of struggle, he became an infallible guide of souls, a Spiritual Father to those at St Anne's, and in other monasteries on the Holy Mountain. He also had many other spiritual children in Greece and other countries. Elder Anthimos is also greatly venerated in Russia. One may see his icon in Moscow's Christ the Saviour Cathedral, and in another parish of that city, the Akathist to Elder Anthimos is chanted weekly. Portions of his relics are to be found in Moscow and at Valaam Monastery. The Greek life of Elder Anthimos has already appeared in several editions. It has also been translated from Greek into Russian, and now, by the grace of God, it is available in English. The lives and teachings of righteous men and women can be a salutary antidote to the turbulent storm of modern existence, revealing the way of holiness to people in every land and every walk of life. It is hoped that those who read this book will be edified by his God-pleasing life and encouraged by his words. New to this volume are some of the liturgical services in honor of Elder Anthimos, composed by Dr. Bousias, a noted hymnographer. The service of Great Vespers, the Supplicatory Canon, and Matins were initially printed in a separate booklet. Now, the biographical and liturgical materials are conveniently gathered together in a single volume, which contains several photographs, many of them in color. A special Introduction to the English edition places Elder Anthimos within the context of Orthodox Tradition and the spiritual history of Mount Athos. The influence of Elder Anthimos is not limited to St Anne's Skete or Mount Athos, for his life and teachings have great significance for the whole world.





Christopher J. Mertens

The Beatitudes: A Pathway to Theosis

ISBN: 9789492224088

Pages: 102

Available in Paperback, Hardcover, Ebook

Mankind is created in the image and likeness of God for the purpose of sharing in the Divine Life and participating in the blessedness of the infinite glory and goodness of the Holy Trinity.

This Beatific Vision is not seeing God in His essence but rather seeing God by possessing Him within oneself. Communion with God is attained through the cooperation of the divine and human will, whereby the follower of Jesus Christ puts on Christ through the sacraments of the Church and imitates the life of Christ through the sanctifying work of the Holy Spirit to the glory of God the Father. Amen. Jesus describes in the opening words of His Sermon on the Mount all that produces beatitude. The very intent of the Beatitudes is to issue the Father's divine call for man to enter the blessedness of the Divine Life.

Therefore, the Beatitudes illuminate the pathway to theosis ('deification' or 'divinization'), which is a journey of eternal progress in the virtuous life by which a perpetual transformation is made into the likeness of God from glory to glory. The Scriptures and the patristic writings of the Church Fathers provide the theological foundation of this book, the objective of which is to provide a guide for the soul to consciously advance in the spiritual life toward the divine goal of theosis in a step-by-step, concrete way.



Howard Huws

St. Germanus of Auxerre

ISBN: 9789081155588

Pages: 282

Available in Paperback, Ebook



Being interested in both Orthodox spirituality and post-Roman history, I cast about for a volume presenting all that is known to us about one of the most famous and influential figures of the 5th century, Saint Germanus, Bishop of Auxerre: and finding none, have dared distill into one booklet the works of those scholars who have cast light upon one aspect or other of St Germanus' life and works.

We know more of him than of St David, St Patrick, Arthur, or any other figures of the Age of Saints, because of the distinct impression he made upon his contemporaries. He is known to have visited the Isle of Britain at least once, if not twice: and his fame spread far, permeating especially into the collective memory of my own Welsh nation, amongst others. Our forefathers delighted in talk of his deeds, reminding each other of his aid and leadership in trying times.

We have inherited great respect towards him, consecrating many churches and wells to God in his name and naming both sons and places after him.





Deacon David Lochbihler, J.D.

The Joy of Orthodoxy

ISBN: 9781804840030

Pages: 144

Available in Paperback, Ebook

We experience Orthodox Joy most prayerfully and powerfully during the Divine Liturgy. Focusing on seven virtues, this book offers practical advice for our daily journey by calling us to strive towards living a different virtue every day. After receiving the Eucharist with a deep and abiding joy during Mass, our most joyful union and communion with God, we dedicate each day of the week to these virtues: Monday, Humility; Tuesday, Purity; Wednesday, Holiness; Thursday, Love; Friday, Longsuffering; Saturday, Prayer; and Sunday, our return to Joy: *The Joy of Orthodoxy*.

Deacon David Lochbihler, J.D., celebrated The Joy of Orthodoxy on the day of his Diaconate Ordination during the Feast of Saint Patrick in 2019 at Saint Patrick Orthodox Church in Virginia. He also teaches fourth grade at The Fairfax Christian School in Northern Virginia. After graduating *summa cum laude* from the University of Notre Dame and *cum laude* from the University of Texas School of Law, Deacon David worked as a Chicago attorney for three years before becoming a teacher and coach for three decades. He earned Master's degrees in Elementary Education, Biblical Studies, and Orthodox Theology. His varsity high school basketball and soccer teams captured four N.V.I.A.C. conference championships. Deacon David authored Prayers to Our Lady East and West in 2021.



Deacon David Lochbihler, J.D.

Prayers to Our Lady East and West

ISBN: 9781914337055

Pages: 58

Available in Paperback, Ebook



I learned about the Blessed Virgin Mary as a child attending a superb Roman Catholic grade school and as a teenager studying at an excellent Catholic high school. My friendship with Our Lady was nurtured at the University of Notre Dame and deepened throughout my adult life. Later as a Wesleyan pastor, I missed the Virgin Mary as an intimate and vital part of my life. Finally coming home, called in significant part by my yearning for Our Lady, I fell in love with the Theotokos as a Deacon in the Orthodox Church. This book offers a researched and comparative analysis of the Eastern Prayer Rule of the Theotokos and the Western Rosary.

Deacon David Lochbihler currently serves at Saint Patrick's Orthodox Church in Bealeton, Virginia. He teaches fourth grade at The Fairfax Christian School in Northern Virginia. After graduating summa cum laude from the University of Notre Dame and cum laude from the University of Texas School of Law. Deacon David worked as a Chicago attorney for three years before becoming a teacher and coach. He also earned Master's degrees in Elementary Education, Biblical Studies, and Applied Orthodox Theology. His varsity high school basketball and soccer teams captured four N.V.I.A.C. conference championships.





James Kenneth Hamrick

Orthodox Preaching as the Oral Icon of Christ

ISBN: 9789492224019

Pages: 126

Available in Paperback, Hardcover, Ebook

Father James K. Hamrick is a priest in the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America and currently serves as the founding pastor of St. John the Baptist Mission in Lewistown, Maryland. During his two decades of pastoral ministry, Father James has received numerous invitations to preach and speak at various venues. His sermons are aired each Sunday morning on The Source Christian Radio (AM 1450 and at www.wthu.org) where he had previously served as a founding member of the radio station's Board of Directors. Father James holds master's degrees from Holy Trinity Theological College & Seminary and the University of Balamand. He is a life member of the Honor Society of Phi Kappa Phi, a Knight of the Order of St. Ignatius of Antioch, and a member of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius in Oxford, England. Father James and his wife, Pamela, reside in Thurmont, Maryland, and enjoy visits from their four grown children and young granddaughters. Father James may be reached at frjameshamrick@gmail.com.

In a relativistic postmodern age that is skeptical of propositional truth claims but that is “wired” for images and stories, the iconic nature of Orthodox preaching offers a compelling answer for effectively communicating the Gospel of Jesus Christ. Though preaching styles have varied widely across history and cultures, it is Orthodox preaching, by virtue of its faithfulness to the sacred apostolic and patristic traditions, its integral connection to the sacramental and liturgical life of the Church, and its functioning in tandem with Orthodox spirituality which conveys itself as iconic. Orthodox Preaching as the Oral Icon of Christ addresses the current crisis of preaching in our age and approaches the homiletical discipline from an iconological perspective, revealing how Orthodox preaching sacramentally mediates the presence of the Risen Lord amid the assembly through artful and imaginative word images whereby lives are personally touched and transformed. Just as Orthodox icons are understood to be “windows into heaven,” so effective Orthodox preaching may be understood to transport the listener into the realm of the Holy where lives may be interpreted and transfigured in the light of the Gospel and indeed in the very presence of Christ.



Pyotr Volkov

The Final Kingdom

ISBN: 9781914337062

Pages: 410

Available in Paperback, Ebook



Pyotr Volkov (born in Uruguay as Diego Daniel García) is an anthropologist and historian with a particular interest in past and current events related to the great history of Slavdom and Orthodox Christianity. For an entire decade, he worked to create an ambitious book in which Orthodox Christianity is put at the center of all political, economic, philosophical, and anthropological considerations which shape our modern world. In this very encompassing book, the author provides the reader with special tools to reach an almost impossible task: a holistic Meta-ideology (Normativism), being characterized by comprehension of the parts of reality as intimately interconnected to the grand whole of the divine and earthly, the spiritual and material opposites. The long journey expressed through this book goes all the way from ancient religions, the developing of Christian Orthodoxy, and contemporary philosophers like the polemical Russian thinker Aleksandr Dugin, whose provocative Fourth Political Theory is an invitation for the creation of new alternatives in the path to human salvation through civilizational redemption.

Through the results of his research, Volkov made clear that this work is by no way just a political and theological manifesto but more like his final political and theological testament and a clear warning to present and future generations about the grim future provided by liberal civilization and deviation from the immortal teachings of the Holy Fathers. In addition, Volkov proposes bold planning to safeguard the great legacy of what Guillaume Faye called “Euro-Siberia”: a new geopolitical paradigm different from both Eurasianism and Atlanticism, thus an opportunity for Christian Orthodoxy to overcome its great challenges.





Stichting Orthodox Logos

Zandheuvel 52 B
4901 HW Oosterhout
Nederland

Telefoon Nummer: +31 (0) 162 796 519

E-Mail: contact@orthodoxlogos.com

www.orthodoxlogos.com